



Kliniek Zavora Mozambique



Lieve vrienden en familie.

Mattheus 25:36 zegt: Ik was naakt en jullie kleedden mij, ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie zochten mij op.

Jezus gaat verder in Mattheus 25:39. Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was? Wanneer hebben wij u opgezocht?

Het antwoord van Jezus hierop is: Alles wat je gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, dat heb jij aan MIJ gedaan.

8 augustus is dokter Paul overleden van de kliniek in Zavora. Hiervoor had ik er ook al over gedacht om nog een paar maanden naar Mozambique te gaan, en ik ben er voor blijven bidden wat de wil van de Heer hierin is.

Na het overlijden van dokter Paul kreeg ik een email van Doctors for Life of ik niet nog een poosje terug wilde gaan naar de kliniek. De verloskundige die hier werkzaam is zat hier helemaal alleen. Na hiervoor gebeden te hebben, heb ik besloten om nog 2 maanden te gaan.

Toen ik hier aankwam, trof ik een verdrietige gemeenschap aan, die het overlijden van dokter Paul nog lang niet verwerkt had. Anna (de verloskundige) vooral was erg verdrietig, en had heel wat meegemaakt. Doordat zij dokter Paul als laatste gezien had, en hem medicijnen had toegediend (welke dokter Paul overigens zichzelf had voorgeschreven) werd ze meegenomen en ondervraagd. Maar zoals Jezus ons belooft dat we ons geen zorgen hoeven te maken over wat we moeten zeggen als we voor het gerecht gedaagd worden, was ze heel erg sterk en heeft alles goed kunnen beantwoorden. Maar hierdoor was ze wel erg aangedaan.

Toen ik hier aankwam hebben we de hele nacht gepraat en gebeden met elkaar, en ook voor de kliniek. Het werk in de kliniek gaat gewoon door, maar dan zonder dokter. De mensen die we niet kunnen helpen sturen we door naar het dichtstbijzijnde dorp.

Er kwam een meisje naar de kliniek met een ernstig verbrand gezicht. Ze was met haar gezicht in het vuur gevallen, en toen ik de wond opendeed zag het er groen uit en stonk het. We verbonden het en toen vroeg ik aan de vader of ik met haar mocht bidden. Dat mocht. We legden haar de handen op, en hebben voor haar gebeden. Vader bad intensief mee. Heerlijk als je daar de vrijheid voor hebt in je werk. Na 2 dagen kwamen ze weer opnieuw naar de kliniek om het verband te laten verschonen, en de hele wond was genezen!! Het was nog wel roze, en er zaten nog 2 plekjes in haar hals die verbonden moesten worden, maar de wond was heel. Dit ervoer ik als een groot wonder.

We hebben de wond opnieuw verbonden, en hierna hebben we vader niet meer terug gezien met het meisje. Dit betekent dat de wond zover genezen was, dat opnieuw verbinden niet nodig was.

God is geweldig groot!!!! Hallelujah.

Vanmorgen kwam er weer een meisje naar de kliniek met een verbrand been. Ook weer heel erg huilen, veel pijn, en opnieuw heb ik gevraagd of ik met dit meisje ook mocht bidden. Het mocht van moeder dit keer. Hoe dit afgelopen is weet ik dus nog niet.

Een dokter is hard nodig hier in de kliniek. Bid hiervoor alstublieft. Een paar keer zijn we naar de binnenlanden geweest naar de groepjes om ze te leren uit de Bijbel. Dit is het allermooiste. Nu dokter Paul er niet meer is, moet iemand anders het overnemen.

Er is veel honger hier.

Vanuit de Kwasizabantu Zending komt er een echtpaar binnenkort hierheen die deze groepjes wil gaan bezoeken. Je houdt het niet voor mogelijk maar diegene die het wil doen zit in een rolstoel door een dwarslaesie

God is toch wel heel bijzonder dat Hij deze man hiervoor geroepen heeft.

De auto die van dokter Paul was, is nu dus van Anna, maar hij ziet er niet meer uit.

Anna zegt: Die auto is een zegen.

Zoals dokter Paul altijd zei: Het is een zegen

als hij start, hij is een zegen als hij me brengt waar ik wezen moet, en het is een zegen als hij me weer veilig thuis brengt. Driedubbele zegen dus.

Van Doctors for Life kregen we het bericht dat er een nieuwe auto klaarstaat, die binnen een paar weken op onze plek zal zijn.

Eerst dachten we dat Doctors for Life ons in de steek liet hier in Zavora, maar er is een groep van stichting SODA op dit moment hier, en die vertelden ons dat er intensief gebeden wordt voor een dokter, en ook voor Anna (en nu mij dus ook). Dit doet je toch wel goed.

Half november ben ik van plan om naar de Kwasizabantu Zending te gaan in Natal om daar Doctors for Life te gaan ontmoeten.

Hoe het verder gaat weet ik nog niet, ik laat me leiden door de Heilige Geest.

Het is dus biddend: Heer wat wilt u van me, waar wilt U me hebben.

Omdat ik ook het idee heb dat de Heer een bedoeling met me heeft in Suriname, is het intensief bidden en vasten.

Bid u met me mee?

-- Voor een dokter in de kliniek in Zavora

-- Voor mijn toekomst en bediening

-- Dat het evangelie verkondigd mag worden in de bush en de mensen gediscipeld mogen worden.

-- Voor Anna, kracht en wijsheid tot de nieuwe arts komt.

-- Bescherming voor ons beiden. Dat we de goede behandelingen geven aan de patienten.

Heel hartelijk dank voor jullie gebeden en steun.  
In Jezus verbonden

Marijke

**Marijke Talsma**  
Fabriciuslaan 3-2  
9203LC Drachten  
bankrek. nr. 305360094  
Rabobank Drachten  
mhtalsma@gmail.com

